

Πρόγραμμα Γιορτής Για τον Εθνικό Αγώνα 1940-1945



Βάσω Κατράκη-Σκηνή από την κατοχή: πείνα

*«Η μεγαλοσύνη των εθνών δε μετριέται με το στρέμμα. Με
της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και το αίμα!..»*

Κ. Παλαμάς

6ο Γενικό Λύκειο

Αγρινίου

*Οι Έλληνες φαντάροι απέδειξαν σε όλο τον κόσμο πως η
δύναμη ενός λαού είναι η ομοψυχία, η αλληλεγγύη, η βαθιά
πίστη στις αρχές και στα ιδανικά της πατρίδας και η
προσήλωση στην αξία της ελευθερίας*



Οκτώβρης 2017

77 χρόνια μετά...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗΣ

- *Ανάγνωση πρακτικού: Ορισμός σημαιοφόρου και παραστατών, απονομή αριστείων και βραβείων. Παράδοση σημαίας.*

Τη γιορτή παρουσιάζουν οι μαθήτριες
Βασιλική Δομοζοπούλου και Φαίδρα Βασιλείου

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Διαβάζουν οι μαθήτριες: Βασιλική Δομοζοπούλου-Φαίδρα Βασιλείου της Β΄τάξης

- «Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά», στίχοι: Μίμης Τραϊφόρος, μουσική: Μιχάλης Σουγιούλ. Τραγουδούν οι μαθητές Σοφία Κασσάρα και Χρήστος Σταθογιάννης.
- «Εφεδρος ανθυπολοχαγός», στίχοι: Πυθαγόρας, μουσική: Γιώργος Κατσαρός. Τραγουδά η μαθήτρια Σοφία Κασσάρα.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ- ΠΕΙΝΑ

Διαβάζουν οι μαθήτριες: Βασιλική Δομοζοπούλου-Φαίδρα Βασιλείου

- «Αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης», απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτριου Νικ. Δημητρίου (τόμος Β) παρουσιάζει ο μαθητής της Β΄τάξης .Απόστολος Γεωργίου- Ζωναράς.
- «Μαρτυρίες των 40-44» των Χατζηπατέρα- Φαφαλιού : Η πείνα. Διαβάζει η μαθήτρια της Α΄τάξης Μαρία Μαρούδα.
- « Η αποστολή μου στην κατεχόμενη Ελλάδα», του Πολ Μον, Σουηδού διπλωμάτη. Απόσπασμα διαβάζει ο μαθητής της Β΄τάξης Κωνσταντίνος Καρτέρης.
- «Το ψωμί», ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη απαγγέλλει η μαθήτρια Αικατερίνη Τσάμη της Β΄τάξης.
- « Ω, Παναγιά μου, Ανωγειανή», στίχοι-μουσική: Λουδοβίκος των Ανωγείων. Τραγουδά η Σοφία Κασσάρα.

- « Τετράδια Ημερολογίου» του Γιώργου Θεοτοκά: αποσπάσματα διαβάζει η μαθήτρια της Α΄τάξης Παρασκευή Γιαννοκώστα.
- «Της Αγάπης αίματα», στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης, μουσική: Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά ο μαθητής Χρήστος Σταθογιάννης.
- «Οι σαλταδόροι του Βύρωνα» του Κώστα Τσίτουνα. Διαβάζει η μαθήτρια της Β΄τάξης Πηνελόπη Μαρνέζου.
- «Ομορφη και παράξενη πατρίδα», στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης, μουσική: Δημήτρης Λάγιος. Τραγουδά ο μαθητής Χρήστος Σταθογιάννης.

— **Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Υ Μ Ν Ο Σ** —

Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ

αποτελείται από τους μαθητές:

Αρμόνιο: Ανδρέας Γρηγοριάδης

Κιθάρα: Σοφία Κασσάρα

Φλογέρες: Μαρία και Χριστίνα Σεφεριάδη,

Ευαγγελία Γιαννακοπούλου και Χριστίνα Βραχωρίτη

Τραγούδι: Σοφία Κασσάρα, Χρήστος Σταθογιάννης

Εικονογράφηση εξώφυλλου: Κωνσταντίνος Καρτέρης

Ρυθμιστής video και ήχου: Σωτήρης Τσάμης

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΟΡΤΗΣ:

κ. Κακαγιάννη Θεοδώρα & κ. Δάλλα Θεοδώρα